

Vraag het aan Morya**God heeft alles in Zijn handen**

“Het kan zijn dat je je verlaten en alleen voelt en dat je plots aangesproken wordt door iemand die je nooit eerder hebt ontmoet, alsof God die ander een gedachte ingeeft of hem aanzet om dit of dat te doen voor jou, en dat je denkt: ‘hoe is het mogelijk dat die dit zegt tegen mij.’ Het kan zelfs zijn dat die iemand iets zegt tegen jou wat hij zelf niet begrijpt, omdat God het hem in zijn gedachten legt dat hij het moet uitspreken. En het kan zelfs zo zijn dat hij niet eens beseft dat hij tegen jou praat. God heeft alles in Zijn handen.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 3: ‘Weten dat je kind van God bent’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 99

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


